

Gelukkiger is hij die gaat  
Dan Dezen die hij achterlaat...

BID VOOR † DE ZIELERUST  
van Mijnheer

## Louis-Philemond DE PAEPE

Echtgenoot van Mevrouw

**ELISA ROELANDT**

geboren te St. Jans-Molenbeek, den 5 Augusti 1894  
en overleden te Nederbrakel, den 3 December 1926.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Het vroegtijdig overlijden van dezen braven man is voor ons allen eene les die we dikwijls moeten overwegen. In den bloei der jaren, terwijl hij volop aan den arbeid was, is hij bezweken, alhoewel hij nog lange jaren mocht verhoppen.

Gelukkig voor hem indien hij zijn kortstondig leven heeft doorgebracht in den dienst des Heeren; indien hij de bloem van zijn leven aan den Heer heeft geschonken, en niet heeft gedaan gelijk sommigen die de eerste jaren van hun bestaan aan de wereld geven, en den Hemel uit het oog verliezen; gelukkig, ja, voor hem indien hij niet het kaf aan God, en de tarwe aan de wereldsche vermaken heeft geschonken.

Vaarwel ELISA, mijn dierbare Vrouw: verheft, samen van onze Bloedverwanten, uwe betraande blikken ten Hemel, waar de Vader woont van weduwen en weezen: dat de goddelijke voorzienigheid over U en over onze lieve Kinderkens wake. Leer hun Gods wet kennen en onderhouden, opdat ze altijd uw troost wezen. En wanneer gij ze elken avond een kruisken geeft, doet ze dan voor Vader bidden, die zoo vroeg gestorven is. Vaart allen wel... en tot weerziens in den Hemel.

Jesus, Maria en Jozef, dat mijne ziel met U in vrede ruste. (300 d. afl.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.