

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 dag. afl.



Bid voor de Ziel

VAN

MARIA CELINA DE PAEPE

echtgenoot van

REMI DE CORDIER;

geboren te Eename den 25 Mei 1874 en aldaar
in den Heer ontslapen den 26 Januari 1907.

Lid der Confreriën van de H. Barbara, en van
den wekelijkschen Kruisweg. Versterkt door
de HH. Sacramenten der stervenden.

God getrouw dienen in 't naleven zijner geboden en in 't volbrengen der plichten, ziedaar den weg der zaligheid.

H. TERESIA

De zoetste troost, dien men in het graf mededraagt, is de overtuiging dat men voor God geleefd heeft in de eenvoudigheid des herten en in de oefening der deugd.

H. FRANC.

In uwe handen beveel ik mijnen geest, Gij hebt mij verlost, Heer God van waarheid. ps. xxx

Beminde Echtgenoot en duurbaar Kind, ik verlaat U, met de hoop U eens weder te zien. — Intusschen dient den Heer getrouwelijk en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jezus, Maria en Jozef, dat hare ziel met U in vrede ruste. 100 dagen aflaat.

R.

I.

P.

Eename. — Drukkerij Pius Verhegge.