

Het is geschiedt zooals het den Heer beliefd. De naam des Heeren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**Edilie De Pelseneer**

weduwe van

**FRANCIES NOERENS,**

geboren te Maria-Lierde den 21 Juni 1855 en overleden te Galmaarden den 29 December 1907. voorzien van de.HH. Sakramenten der stervenden.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Heer, ik heb in mijn lichaam groote pijnen geleden, maar ik verdroeg die met vreugd in mijne ziel, uit liefde tot U.

II Mach. VI,30

Wij herinneren ons hoe godvruchtig en heilig haar leven was. Hoe zacht en hoe goed zij was jegens hare kinderen, zij die hun 'komt ontnomen te zijn.

S.Aug.

Mijne kinderen, gij weet hoe ik mij altijd onder U gedragen heb, den Heer dienende met alle ootmoedigheid, met vele tranen en beproevingen die mij overgekomen zijn ; niets heeft mij kunnen belleten U alles te zeggen wat U kon nuttig wezen.

Act.Apost.XX.

En nu, vaarwel tot in den schoonen hemel ! Daar zullen wij ons terugvinden om nooit meer te scheiden.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100 d.afl.  
Zoet Hart van Jesus, Maria en Jozef, wees mijn toëvlucht. 300 d.afl.

R. I. P.

Geeraardsbergen, dr. A. Pauwels, Vredestr. 56