

Onderwerpen wij ons aan de ondoorgronde-
lijke oordeelen van God, omdat hij oneindig wijs
is en ons bemint.

H. Basilius.



Tot zalig aandenken van
RICHARD DE PELSENEER

zoon van Romanus en Louise Caryn

SOLDAAT BIJ HET 8^e LINIEREGIMENT

lid van de Congregatie van O. L. Vr.

geboren te Ste-Maria-Lierde den 14 Jan. 1895
voor 't Vaderland gesneuveld te Caeskerke
den 17/18 Maart 1916,
begraven op het militair kerkhof te Adinkerke.

In eer en deugd opgevoed was hij een toon-
beeld van deugdzaamen jongeling: goede zoon,
minzame broeder, trouwe vriend, dapper soldaat,
vrome christen, in woorden en daden voorzichtig
en kuisch.

Hij vocht voor 't Vaderland, in gevaren en
ontbering, de dood altijd voor oogen, en voor de
dood altijd bereid. Hij streeft voor 't duurbaar
Vaderland. hij won het eeuwig Vaderland: hij
was getrouw aan zijn Koning, de Koning der
koningen schonk hem de eeuwige kroon voor al
zijn lyden, zijn strijden, zijn plichtvervulling.

Dierbare Zuster, vaarwel! vol liefde had ik U
tot steun willen zijn, doch God heeft het anders
geschikt! Ik verlaat U en ben onze duurzame
ouders gaan vervoegen die mij binst mijn welzijn
zijn voorgedaan. Van uit den hemel blijf ik U
beminnen en Gods zegen over U afsmeeken;
wees mij indachtig in uwe gebeden.

Lieve Bloedverwanten en Vrienden, heb dank
voor uwe zorgen. — Bidt voor mij!

Bermhertige Jezus geef nem de eeuwige rust!
H. Maagd, troosteres der bedrukten, bid voor
ons!

H. Hart van Jezus, bescherm Belgenland.

Druk. E. Van Hauwermeiren, Geeraardsbergen