

Wanneer het morgend is, denkt dat gij  
misschien den avond niet zult bereiken,  
en wanneer het avond is, rekent niet op  
den dag van morgen. J.-Chr.



## BID VOOR DE ZIEL

van

## ROMANUS DE PELSENEER

weduenaar van

## LOUISE CARRYN

geboren te S<sup>te</sup>-Maria-Lierde, den 30 October 1859  
en aldaar overleden den 10 September 1916.



De mensch die in de vreeze Gods zijn  
leven overbrengt, kan schielijk sterven,  
maar hij sterft niet onbereid. Sap. IV.

Hij was een eenvoudig en oprecht man,  
vreesde God en week af van het kwaad.

Job. I. : 1.

Heer, aan u laat de arme zich over :  
gij zult de beschermer van het weeskind  
zijn. Ps. IX : 14.

Vaartwel, dierbare bloedverwanten en  
vrienden, tot wederziens in 't land van  
eeuwigdurend geluk en waren vrede,  
verplicht u ondertusschen voor de rust  
mijner ziel te bidden.

Mijn Jezus barmhertigheid ! 100 d. afl.

---

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.