

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mevrouw

## Appolonia DE PESSEMIER

Echtgenoot van Mijnheer

FRANCIES CEUTERICK

*Lid van de 3<sup>e</sup> Orde en den Wekelijkschen Kruisweg.*

geboren te Segelsem, den 9 Februari 1838 en  
overleden te Opbrakel, den 18 December 1919.

*Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden*

Eene eerekroon zijn de hooge jaren, als zij gevonden worden op den weg der gerechtigheid. Spr. XIV.

Van haar mag men in volle waarheid zeggen dat zij het toonbeeld was van de christene vrouw: godvruchtig, minzaam en vriendelijk. Zij draagt in het graf de zoete overtuiging mede, geleefd te hebben als eene toegenegene moeder, en aan de anderen duurzame lessen en goete voorbeelden te hebben gegeven. (H. Franciscus van Sales.)

Hoe zoet is het te sterven na eene gedurige godsvrucht gehad te hebben tot het H. Hart van Hem die ons moet oordeelen. Gelukz. Marg.

Bemint Jezus en kiest Hem als vriend, want als allen U zullen verlaten, zal Hij U niet verlaten. Blijft Jezus getrouw bij leven en dood. Betrouwt op dezen trouwen Vriend, Hij alleen zal U bijlijven. (Nav. X.)

Dierbare Echtgenoot, lieve Zoon, Schoondochter en Bloedverwanten ik dank U voor uwe goede zorgen en genegenheid. Hevige pijnen heb ik geleden en ellendig waren de laatste oogenblikken van mijn leven. Alles heb ik Jezus opgeofferd voor mijne en uwe zaligheid. Ik verlaat U, doch weent niet over mij want het eeuwig geluk is de belooning van mijn deugdzaam leven. In den hemel za' ik voor U bidden tot den dag komen zal dat wij allen vereenigd zijn. Ondertusschen bidt voor mij.

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

.....  
Negerbrakel. Drukk. Oscar Surdiacourt.