

Reeds aanschouw ik wat ik verlangd heb en bezit ik waar ik zoo vurig naar trachtte; ik leef in den Hemel vereenigd met Jezus, dien ik op aarde zoo zeer beminde.

(Offic. H. Agnes.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

COLETA DE PESSEMIER

weduwe van Mijnheer

REMI GHYS

geboren te Nederbrakel, den 28 Juli 1853 en zeer godvruchtig overleden te Michelbeke, (Valkenberg) den 12 December 1925.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid der 3^{de} Orde van den H. Francoisus van Assisië.

Zij was eene wonderbare moeder, eene wijze en voor haren man verkleefde vrouw, eenvoudig en rechtzinnig van hart. Zij had het ware moederhart; godvreezend en verwijderd van alle kwaad, heeft zij een wakend oog genouden op al de uitgangen van haar huis, en heeft al hare kinderen die zij teederlijk beminde, in de vrees des Heeren opgevoed. Zij is al weldoende voorbijgegaan. Haar leven was eene aaneenschakeling van liefdewerken. God alleen weet hoevele behoeftigen zij ondersteunde, hoevele tranen zij droogde en hoevele smarten zij lenigde.

Prov. VI.

Omringd van hare bedankbare Kinderen is zij dan zachtjes in den Heer ontslapen, met die hemelsche gerustheid die de kostbaarste gunst is voor de stervenden en de zoetste troost voor de overledenen.

H. Aug.

Vaartwel, mijne duurbare Kinderen, de band der liefde is niet gebroken, maar versterkt; troost U en helpt malkander en helpt mij door uwe vurige gebeden. — Tot wederziens in den hemel!

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zij ruste in vrede, Amen.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert