

Zalig zijn de wreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Elisa De Pessemier

dochter van wijlen

Petrus en Sophia Coessens

geboren te Nederbrakel, den 14 Februari 1865
en godvruchtig overleden te Ste Maria-Audenhove, den 21 November 1927.

Versterkt door de HH.Sakramenten der stervenden



Maria is ons leven in dit ballingschap, Zij wordt onze zoetheid in de ure des doods door ze ons kalm en gelukkig te maken. H. Alph.

Zalig zijn de dienaars welke de Heer, als Hij komt, wakende vindt. De Hemel staat open voor al wie zijn betrouwen stelt op God; zijne geboden stiïpt onderhoudt

Eenvoudig en oprecht van herte, werkzaam en zorgvuldig was de duurzame overledene bemind van God en de menschen. Hare zachte inborst en minzaam omgaan verwierf haar bij hare familie en geburen een goede faam. De wereld gaat voorbij en zijne begeerlijkheden, doch die den wil Gods volbrengt zal in eeuwigheid leven. Hare zuiverheid was haar een kostelijke parel en straalde uit op haar lachend voorkomen.

Lieve Broeder, Zusters en Familie, troost u ik verlaat deze aarde voor een eeuwig Vaderland. bidt voor mijne onsterfelijke ziel.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde 7. j. en 7 afl