

Jezus, Maria en Jozef. ik geef U mijn hart, mijn ziel
en mijn leven, (300 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Eugenie DE PESSEMIER

Weduwe van Mijnheer

PIERRE DE PREZ

geboren te Nederbrakel. den 25 Maart 1857
en overleden te Edelaere den 6 Maart 1935.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

De Heer is goed voor degenen die Hem zoeken en die op Hem hun betrouwen stellen. Houdt u bij Jezus levende en stervende en beveel u gansch aan Zijn getrouwigheid, die, wanneer u alles zal ontbreken u alleen kan helpen. (Thomas a Kempis.)

De duurzame overledene was een vrouw met eenvoudigheid, rechtschapen en ongeveinsd, het kwaad vluchtende en Godvreezende. Haar hart was het middenpunt van haar familie.

Moeder Maria, ik heb U altijd vereerd en bemind: mijn betrouwen op U is de verzekering van mijn zaligheid. (H. Alf. de Liqorio.)

Beminde Kinderen, vaartwel. Dank voor uw liefderijke zorgen! Hebt elkander lief, onderhoudt getrouw Gods geboden en leeft op zulke wijze, dat gij nooit de dood hoeft te vreezen, wanneer zij U ook overkome.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove. Nederbrakel