

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.
100 d. afl.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

FRANCIES DE PESSEMIER

echtgenoot van

COLETA DE COCK

geboren te Nederbrakel

den 10 Januari 1832 en aldaar overleden

den 23 Augusti 1909

Velen sterven schielijk en onvoorziens. Want op het uur dat men er niet aan denkt, zal de zoon d's menschen komen. Nav. Chr. 1 23

Als het morgen is, denkt dat gij den avond niet krigen zult. En als het avond is geworden, wacht u van op den morgen te rekenen. Wees dan bereid en leef zoo dat de dood u nooit in ongereedheid vinde. Nav. Chr. 1 23

Hij was een man zonder geveinsdheid, hij was achtveerdig, vreesde God en week af van het kwaad. Job, 1

Bij allen die hem kenden was hij in achtling. zijne handelwijze was immer loflijk en zijne wegen redzaam.

Vaartwel beminde Echtgenote, Kinders. Bloedverwanten en vrienden, ik verlaat u en ga met betrouwen tot mynen God. H. Fr. V. Ass.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hert van Maria wees mijn heil. 300 d afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle, Markt