

Die in droefheid zaaien, zullen in vreugde maaien.
Ps. 125, 6.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA DE PESSEMIER

echtgenoot van Mijnheer

ACHIEL EECKHOUT

geboren te Nederbrakel,
den 11 Mei 1885 en er godvruchtig overleden,
den 19 Juli 1942,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Haar afsterven doet U weenen, doch troost u in den Heer; zij is tot een beter leven overgegaan. Gods heilige wil geschiede!

Groote kwellingen en hevige pijnen heb ik gevonden; ik heb den Heer met geduldigheid afgewacht, tot dat Hij de offerande van mijn leven heeft aanvaard.

Heer, al wie U dient is zeker dat, indien hij beproefd is geworden in zijn leven, hij zal gekroond worden; indien hij in verdrukking geweest is, zal hij verlost worden; is hij gestraft geworden, hij zal barmhartigheid verwerven, want Gij verheugt U niet in onze verdrukkingen; maar na het onweder geeft Gij stilte, na tranen en zuchten, overlaadt Gij ons met vreugde.

Tob 3, 21-22.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen en familie, wij leefden zoo gelukkig samen, doch de beproeving is gekomen en de slapende ziekte gedurende dewelke gij mij zoo liefdevol hebt verzorgd, dag en nacht, ik dank er u om en bid God u dit alles te vergelden. De dood komt ons nu scheiden, maar verbreekt niet de banden der liefde.

Denkt nog veel aan mij, ook gij, geliefde moeder, duurbare zusters en familieleden, in uwe gebeden, vooral in uwe HH. Missen en Communies.

Jezus, Maria, Jozef!

7 j. afl.

Drukk. Vandendriessche-De Vleeschauwer.