

In het lommer van het Kruis wil ik rusten, o Heer.

BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

IRMA DE PESSEMIER

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

HENRI HAUSTRAETE

geboren te Nederbrakel den 1 Januari 1896 en aldaar
godvruchtig overleden den 26 Maart 1929.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Groot voorwaar is de beproeving die ons is overgekomen. Eene duurzame echtgenoote, eene zorgvuldige moeder in den bloei der jaren onttrokken aan de liefde van haren echtgenoot, van hare nog zoo teedere kinderen, de hulpmiddelen der wetenschap, noch de wenschen, noch de gebeden van Bloedverwanten en Vrienden vermochten niet haar verlengenis van leven te bekomen.

Zij was eene Moeder vol teederheid voor hare kinderen en vol liefde tot God, zij laat hare kinderen een voorbeeld na van deugd.

Ondoorgrondbaar zijn Gods raadsbesluiten; ons hart bloedt. Vol onderwerping en met christene gelatenheid nochtans buigen wij het hoofd en zeggen: uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

Zij is in den Heer ontslapen met een stichtende onderwerping aan Gods wil, met een kinderlijk vertrouwen op Maria hare goede Moeder.

Bemide Echtgenoot vaarwel! 't is aan u datik de zorg overlaat van onze kinderen, gij zult er den beschermer van zijn; voed hen op in den vrees des Heeren, leer hen Jezus kennen en beminnen, heb moed; eers dag zal komen dat wij wederom met elkander zullen vereenigd zijn in den Hemel om niet meer gescheiden te worden. Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden. En gij allen die mij nog in liefde blijft gedenken stort een goed gebed voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk, O. Surdiacourt-Blommaert