



Ter Zaliger Gedachtenis

van Mijnheer

Jan-Baptist DE PESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw

MARIA-CONSTANCE DE CUBBER

geboren te Opbrakel den 24 Januari 1862.

en er zacht in den Heer ontslapen den 10 November 1941.

Lid en Voorzitter van den Kerkraad sedert meer dan 50 jaar, lid van de Confrerie van het H. Sakrament, Voorzitter der Boerengilde, Jubilaris van St. Franciscus-Xaveriusgenootschap, enz.

Hij was een diepgeloovig man, een sterk overtuigde christen, een voorzichtige en wijze raadsman. Vol zoeg en toewijding voor het geluk zijner kinderen, steeds goed en behulpzaam voor zijn evenmensch, Vol ijver voor het goede heeft hij, in de moeilijke jaren van den schoolstrijd, zich edelmoedig gewijd aan de christelijke opleiding der jeugd; zijn leven lang werd hij, omwille van zijn rijke gaven naar geest en hart, steeds door allen gezocht, gewaardeerd en bemind. In dankbare zegening zal het aandenken van dien verdienstelijken man bewaard blijven en eenieder die hem heeft gekend, zal steeds met diepen eerbied en oprechte vereering aan hem terugdenken. Hoe onverwacht en spoedig hij aan de zijnen is ontnomen toch mogen wij betrouwvol hopen dat de Heer hem gansch bereid heeft gevonden en zijne schoone ziel in d' eeuwige vreugde heeft opgenomen; daar zal hij nu het honderdvoudig loon ontvangen voor alles wat hij hier zoo trouw en edelmoedig heeft vervuld.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik verlaat U met de zoete herinnering aan uw liefde en genegenheid en met de hoop U allen eens weer te zien in den Hemel.—Gedenkt mijne ziel en die van moeder nog dikwijls in uw vrome gebeden en ook gij m'n duurzame bloedverwanten en vrienden bidt voor mij.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt