

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 d. afl.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**JAN - BAPTIST DE PESSEMIER**

echtgenoot van Mevrouw

**HENRICA SCHAMP**

geboren te Nederbrakel,  
den 4 Augusti 1841 en er schielijk overleden,  
den 5 Juni 1921.

Lid van het Genootschap van den H. Franc.-Xaverius

Niets is zekerder dan de dood: niets zoo onzeker dan het oogenblik op welk zij kan komen. Waakt dan omdat gij noch dag weet noch uur. Matth. XXV.

Gelukkig en voorzichtig is de mensch die tracht te zijn gedurende zijn leven gelijk hij begeert van God gevonden te worden in de uur zijner dood. Navolging Christi.

Hij was een goede, zachtaardige en vreedzame man, wederhouden in zijne woorden, recht in zijnen handel. Iedereen beminde hem, en zijne geheugenis zal in zegening blijven bij allen die hem gekend hebben.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, lieve Kinderen en Bloedverwanten; de Meester van hierboven heeft mij al met eens van u gescheiden. Vaartwel. blijft altijd getrouw aan God en Kerk; bewaart mijne gedachtenis in uw geheugen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhertige Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 d. a.

**R. I. P.**

A. VandenDriessche-DeVleeschauwer, Nederbrakel.