

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn want zij
zullen God zien.



Bid voor de ziel
van Mejuffer

MARIA DE PESSEMIER

Dochter van Mijnheer en Mevrouw

Jan-Baptiste & Marie De Cubber

geboren te Oprakel den 19 September 1892 en
aldaar godvruchtig overleden den 28 Maart 1909.

Lid der Congregatie van Maria.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



In den bloei mijner jaren is men mij komen zeggen
Kind, bereid u; ge gaat sterven. Ik heb geantwoord:
mijn hert is bereid, o Heer, mijn hert is bereid.

Duurbare Ouders, beminde Zuster en Broeders,
troost u over mijn vertrek, want ik ga naar den
Hemel, waar ik gansch aan mijnen God zal zijn.
Hem ziende, zal ik u zien, Hem beminnde zal ik u
beminnen, ik zal aan u denken, ik zal met u leven,
ik zal voor u bidden. *H. Ambrosius.*

Lief kind, ontvang met onze laatste omhelzingen
onze laatste wenschen: gij vertrekt naar dat Vader-
land, tot hetwelk God ons allen roept, bereid ons
eene plaats nevens u.

*Maria 'k droeg Uw naam, Maria 'k was uw kind.
'k Heb U, Maria lief, mijn leven lang bemind.
'k Heb U, gegroet, geloofd, Maria, U gebeden.
Help mij, Maria, nu den Hemel binnentreden.*

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 100 d. afl.

Mijn Jesus barmhartigheid! 100 dag. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel