



ZALIG AANDENKEN

VAN MEVROUW

Marie-Leonie DE PESSEMIER

ECHTGENOOTE VAN WIJLEN

Mijnheer DÉSIÉ ROOS

geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 17 Juni 1847 en aldaar godvruchtig'ijk overleden
den 17 Mei 1915.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was lid van de Congregatie
der "Christene Vrouwen", van het Genootschap der derde
ordelingen en van den wekelijkschen Kruisweg.