

✻

Wie had er ooit zoo'n gouden hert  
Voor echtgenoot en kind ?...  
Maar ook wie werd in vreugd en smert  
Zoo teer als zij bemind ?

De beker dien God hier beneden  
Den Kranken mensch te drinken zendt,  
Is soms zoo vol van bitterheden  
Dat menig er den mond afwendt.

Maar 't zijn er die den prijs van 't lijden,  
Het diep geheim der smert verstaan,  
En met een heilig zielsverblijden  
Hun bittren langen kruisweg gaan !

O sterven ze — 't zijn uitverkoornen !  
Beween ze niet — Gaf Godeszoon  
Hun hier ten deel zijn kroon van doornen,  
Nu geeft Hij hun de gloriekroon.

Duurbare Kinderen, vaartwel. De banden van  
liefde die ons zo innig vereenigden op deze aarde,  
zijn niet gebroken; met een zuiver hert zal ik U  
in den hemel beminnen en gij zult uwe moeder  
indachtig wezen.

Hebt dank voor de uitstekende zorgen mij zoo  
teederlijk bij dage en bij nachte toegediend; gij hebt  
voor mij geweest, engelen van liefde en zelfopoffe-  
ring, engelen van genegenheid en troost waardoor  
mijne ellenden werden verzacht en mijne wonden  
gezalfd.

En gij, mijn duurbare Zonen, welke de oorlog van  
mijnen laatsten zegen en vaarwel heeft beroofd, ik  
zeggen u van hierboven. Mocht God u welhaast, na  
uwen vaderlandsplicht roemvol te hebben volbracht,  
gansch behouden, naar het ouderlijke huis terug-  
zenden om er uwe broeders onderling te troosten en  
te sterken.

Jésus, Maria en Joseph. (7j. en 7 quad.

Jésus vol barmhertigheid, geef aan hare ziel de  
eeuwige rust. (300 dagen afluat).

R. I. P.