

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van

RENILDE DE PESSEMIER

dochter van wijlen

Pieter-Francies en Maria-Théresia Van Der Linden

geboren te Elst den 24 Augustus 1878. en
godvruchtig overleden te Lede, den 30 April 1942.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden,

Zij was lid van de Congregatie van O L. Vrouw, van
de Derde Orde van den H. Franciscus, van de Broe-
derschap van de H. Barbara en van alle parochiale
Broederschappen.

Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij
zullen God zien. Zalig de vreedzamen, want zij zul-
len kinderen Gods genoemd worden. Matth. V

In haar dagelijkschen handel en wandel was zij
eenvoudig; bij het werk was zij moedig en zorgvul-
dig; in haar godsvrucht was zij rechtzinnig en stich-
tend; bij ziekte en lijden bleef zij onderworpen aan
Gods Wil.

Zulk leven, stil en onbekend voor de menschen
heeft in 's Heeren oog, zijn schoonheid en zijn waarde.

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die uw naam
beminnen; zij schrikken niet in de uur van hun dood.

H. Bonaventura.

Beminde Broeders en Zusters, wij hebben elkander
zoo teeder bemind op aarde. Gods zegen weze de be-
looning voor uw teedere en goede zorgen mij be-
wezen. Dat de gedachte aan den Hemel, waar wij
elkander zullen wederzien u trooste en sterke. Blijft
mij indachtig in uw H. Communiën, in de H. Mis en
in uw goede werken.

Jezus, Maria en Jozef.

7 jaar afluat

R. I. P.

Nederbrakel Druk, Wwe, O Surdiacourt