

Ieder mensch heeft iemand wiens heerlijk beeld hem slechts van liefde en goed doen spreekt... hij noemt die : zijn moeder.

† GEDENK IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN

de vrome ziel van

**RENILDE DE PESSEMIER**

weduwe van

**REMI PIËTERAERENTS**

geboren te Nederbrakel, den 6 Maart 1860 en er godvruchtig overleden, den 17 December 1944, gesterkt door al de genademiddelen van de H. Kerk.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus,

De eezame afgestorvene, die we thans beweenen, was een vrouw vol eenvoud, een voorbeeldige echtgenote, een onvergetelijke moeder die eerbied afdwong van allen die haar naderden. Stichtend en vreedzaam was heel haar leven, dat tot den laatsten dag heeft gestaan in dienst van haar Schepper, van haar duurzaam kroost en hare medemenschen.

Vroeger, in de beslommingen van haar werkzaam leven, maakte zij van het werk haar gebed: maar de Heer verleende haar een rustigen ouden dag en dan maakte zij van het gebed haar werk. De harde beproeving en het menschelijk lijden werden haar, vooral in haar laatste levensdagen, niet gespaard. Doch haar rotsvast geloof en Godsbetrouwen, haar kinderlijke liefde voor Maria en vooral haar betrouwen in de macht en de voorspraak van den H. Jozef hielpen haar sterk en grootmoedig te blijven en zelfs blijmoedig alle wel en wee uit Gods handen te aanvaarden.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, nu is het rusteloze leven voorbij, ik verlaat U eigenlijk niet, ik ga U slechts voor bij onze duurbaren en naar de opperste rust in God, Daar wachten wij op U... vergeet de voorbeelden niet die U werden gegeven en bidt veel voor uw afgestorvenen. Hebt dank om zooveel zorgen en genegenheid mij betuigd, vooral in de harde beproevingsdagen. Gij weet hoezeer ik U allen heb bemind; in den Hemel blijf ik over U waken en voor U bidden.

Jezus, Maria, Jozef !

(7 j. afl)

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt