

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

ROBERT DE PESSEMIER

ZOON VAN

LÉON EN IRMA-MARIA DE VOS

geboren te Zottegem, den 29 April 1922
en aldaar godvruchtig overleden, den 19 Mei 1938,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Door zijn openhartigheid, opgeruimdheid en
beminnelijkheid wist hij eenieders genegenheid
te winnen.

Tot op zijn laatste oogenblikken gebruikte hij die
goedheid die hem eigen was om anderen geluk-
kig te maken.

Hij bezat ook een groot geloof, en beminde Jezus
zoo zeer: hij zelf deed den priester halen om zich
goed voor te bereiden tot den dood !....

Beminde Ouders en zusje teer, vroeg roept de
Heer mij tot Hem... zijn wil zij gebenedijd !... Ik
dank u voor uw liefde en zorgen !... Wij zien elkaar
weer in een betere wereld.

En gij mijn goede vrienden en schoolmakers,
die ik zoo genegen was, vergeet mij niet in uwe
gebeden !....

Mijn Jezus Barmhartigheid !

Drukk. J. Vermeire-Vincke, Statiestr. 36, Sottegem.