

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Victor-Franciscus De Pessemier

zoon van wijlen

Jan-Baptist en Henrica SCHAMP

geboren te Nederbrakel, den 28 Mei 1879.
en aldaar godvruchtig overleden den 9 April 1934.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.



Wat is sterven anders voor de deugdzamen, dan overgaan van den arbeid tot de rust, van het ballingschap dezer wereld tot de zoete wellusten van het hemelsch vaderland. H. Bern:

Gelukkig de mensch, die niet wandelt naar den raad der goddeloozen, maar die zijn vermaak vindt in de wet des Heeren, en dag en nacht zijne wet overdenkt; al wat hij doen zal, zal Hem nuttig zijn ter zaligheid, want de Heer heeft het levensgedrag der rechtvaardigen lief en beloont hen. Ps. I.V 2

De Hemel is beter dan de aarde, de zegepraal beter dan de strijd. Hoe kunnen wij ze beklagen die zijn heen gegaan en de eeuwige vreugde smaken na de menigvuldige kwellingen van dit leven.

Beminde Broeders Zusters en Bloedverwanten ik sterf gansch onderworpen aan Gods wil, ik verlaat een droevig tranendal voor het rijk van den eeuwigen vrede waar wij elkander eens zullen weder zien. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.