

De dood is het einde aller kwalen en het begin
van ons toekomstig geluk.

H. Aug.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Juffrouw

ZULMA-ELVIRA DE PESSEMIER

dochter van

Omer en Irma Van den Berghe

geboren te Michelbeke, den 30 Oktober 1910, en er
zeer godvruchtig overleden den 12 Juni 1928,
versterkt door de laatste Heilige Sakramenten.

Als een voorbeeld van verdueligheid, heeft zij de
zware en langdurige beproeving doorstaan, die God
haar had overgezonden. Vol onderwerping aan
zijn aanbiddelijken wil, aanbad zij Gods hand,
die haar het lijden overzond.

Het aardsche leven is een droom, het verdwijnt
als een rook in de lucht. Hoevele bloempjes reeds
verwelken, alvorens zij gansch ontloken zijn!

Lieve ouders, broeders, zusters en bloedverwan-
ten, ik had mij niet verwacht u zoo vroeg te ver-
laten; ik wenschte nog lange jaren bij u over te
brengen. Doch God heeft het anders geschikt: on-
derwerpt u aan zijn heiligen wil. Van uit den
hemel waar ik ons Agnesken ga vervoegen, zal ik
weldra, zooals zij, als een beschermengel over u
waken en voor u bidden. Heb dank voor al uwe zor-
gen en liefde, die gij voor mij gehad hebt. Vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.

.....
Sottegem, dr. "De Beiaard", Haegeman-Cousy.