

*Geloofd zij Jesus - Christus, Amen.*



*Zalige gedachtenis*

*van*

**RAYMOND DE RAEVE**

zoon van

**STEPHAAN en MARIE DICK**

*geboren te Dickelvenne den 15 Augustus 1894  
en overleden te Arras den 12 Mei 1920,  
versterkt door de H. H. Sacramenten.*

---

Wat is toch s' menschen leven? ... Een damp is het, die voor een luttel tijd verschijnt, en daarop ook weer verdwijnt. JAC. IV - 15

Hij was een deftige jongeling, een onderdanige zoon en voorbeeldige broeder; van iedereen geacht en bemind zal zijn aandenken in zegen blijven.

EC. L. XIV - 1

Wij zullen ook met dankbaarheid zijnen roemvollen naam bewaren omdat hij, den ganschen oorlog op het slagveld met dapperheid zijn vaderland verdedigde, en door zijnen heldenmoed ons heeft helpen verlossen uit de slavernij onzer vijanden.

Beminde Ouders, ... Broeders en Zusters, ... het afscheid is bitter geweest! ... doch troost u, want welhaast zullen wij voor eeuwig vereenigd zijn in den hemel. Dank voor uwe liefde en uwe zorgen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Gij allen mine Vrienden, bidt voor mij!

Mijn Jesus barmhertigheid! (300 dagen afl.)

**R. I. P.**

---

*Gavere. VanderLinden, opv. C DeVuyst*