

Wie God vreest moet den dood niet vreezen want
hij zal hem een bron van geluk wezen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Francisca DEPESSEMIER

Weduwe van Mijnheer

CYRIEL DE BACKER

geboren te Nederbrakel den 21 November 1855 en
godvruchtig overleden te Elst den 2 December 1930
Zij was lid der Confrerie van het H. Hart en van
de voortplanting des Geloofs

Deze vrouw was goed en deugdzaam, van jongs af
in de deugd opgegroeid, volhardde zij in het goed tot
aan hare dood.

Een wijze en stille huisvrouw is onwaardeerbaar
(Eecl. 18)

Zij doet haren mond open voor de wijsheid en de
wet der goedhertigheid is op hare tong

Zij neemt acht op de paden van haar huisgezin,
zij eet haar brood in ledigheid niet. Hare kinderen
staan op en roemen haar. (Spr. 31)

Vaartwel beminde kinderen, kleinkinderen en Bloed-
verwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden. Het
geen gij van mij geleerd en gezien hebt, doet dat, en
de Heer des vreden zal met U zijn Phil 4-9

Akten van Geloof. Hoop en Liefde. 7 j. 7 qu. a.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,
300 d. afl.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust,
300 d. afl.