

Vader, uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

† HENRI DEPESSEMIER

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Clemence VAN CAEKENBERGHE

geboren te Nederbrakel den 17 Augustus 1880, en er
godvruchtig overleden den 16 Augustus 1941.

Versterkt door het Heilig Oliesel.

Lid van de Confrerie van de Heilige Barbara.



Hij was een goede echtgenoot en een teedere huisvader die de zijnen hartgrondig beminde — Doch ieder huiske heeft zijn kruiske: ook hem bleef de beproeving niet gespaard: Pas was zijn duurzame echtgenoot overleden of daar viel zijn André, die zijn steun en zijn rechterarm was, op wien hij zoo fier was om zijn deugd en om zijn kunst, op het veld van eer. — De langdurige onzekerheid, het zweven tusschen hoop en vrees was hem een pijnlijke marteling, tot eindelijk de twijfel verzwond: André was gesneuveld. Als Christen uit een stuk onderwierp hij zich aan Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten, waarom juist die brave jongen ten prooi moest vallen aan het ruwe oorslogsgeweld; als Vader voelde hij den slag zeer diep. De dagelijksche ondervinding dat er iemand te kort was vernieuwde telkens de smart, zijn leven was gebroken, God riep hem tot zich. Moge hij reeds het loon ontvangen hebben voor zijn onverpoosden arbeid en zijn christelijk gedragen smart. God hebbe zijn ziel.

Bemide Kinderen en Kleinkind, Duurbare Zuster, Bloedverwanten en Vrienden, blijft mij gedenken — Waar dagelijks de overledenen hun gebed krijgen worden ze minst vergeten — Gedenkt mij vooral in het Heilig Misoffer en de H. Communie.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. af.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. af.)

Nederbrakel Druk. Wed. O Surdiacourt,