

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God, zij is het einde der ellenden, de voltrekking der zegepraal en de ingang tot het eeuwig leven.

H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

IRÈNE MARIA DEPESSEMIER

weduwe van Mijnheer

JEAN MACHIELS

geboren te Everbeek den 3 October 1880

en aldaar godvruchtig overleden

den 17 December 1950.

Versterkt door de HH.Sakramenten.

« — 0 — »

Zij heeft kristelijk de plichten van haar staat volbracht. Zij was een goede, zachtaardige vrouw, weerhouden in haar woorden; daarom werd zij door God en de mensen bemind en zal haar geheugen in zegening blijven bij allen die haar hebben gekend, Job.

Een droeve ziekte heeft deze dienaar van God beproefd; haar onwankelbaar geloof werd er niet door verzwakt; met volle onderwerping heeft zij verduuldig geleden. God beproefde haar in dit leven, opdat haar zuivere ziel sneller tot de schoot van haar Schepper zou opvliegen. H. Cyr.

Beminde Zuster en bloedverwanten, onze naam wordt mettertijd lichtelijk vergeten; daarom smee ik u allen mij te willen helpen bij God door de kracht van uw gebeden. Sap. 2 Rom. 15

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Dr. Vw, Modde, Everbeek.