

Hoe gelukkig zijn zij die de gunst van Maria
verwerven : de heiligen in den hemel beschouwen
hen reeds als hunne gezellen ; en wie het teeken
van dienaar van Maria draagt is reeds opgeschre-
ven in den boek des levens H. Bonav.



Bid voor de Ziel

VAN

MARIA-IRMA DEPESEMIER

Dochter van Jan-Baptiste en Coleta Roman

Lid der Congregatie van O.-L. Vrouw ; Lid van de Derde
Orde van den H. Franciscus en Meesteres der Zondagschool

geboren te Nederbrakel
den 19 Februari 1878, en aldaar overleden
den 9 Mei 1904.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Die aan anderen de wegen der rechtvaardigheid
geleerd hebben, zullen blinken als sterren ten
eeuwige dage. Dan. XII. 3.

Er is geen zekerder voor teeken van zaligheid
dan uit liefde van God met verdueligheid en blijd-
schap te lijden. H. Mar. Magd. de Pazzi.

Vaarwel, beminde Ouders, Broeders en Zuster,
gij zijt nu in droefheid maar ik zal u wederzien.
Vertroost u, gij hebt uwe dochter, uwe zuster
niet verloren, gij hebt ze wedergegeven aan Hem
die ze u geleend had. Mijn leven is door de dood
niet uitgedoofd, maar in een beter leven veran-
derd. H. Bas.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn
toevlucht. (300 dag. afl.)

R.

I.

P.