

Het is een heilig en zalig gedacht
voor de overledene te bidden. Mach.



Godvruchtig aandenken
van

Emile DEPESSEMIER,

weduwnaar van

AIMÉE NEYBERGH,

geboren te Everbeke, den 4 Mei 1847 en aldaar

godvruchtig overleden den 14 April 1926

Voorzien van de HH Sakramenten der stervenden

Het was een rechtzinnige kristene, die
Gods waarheid beminde en zijne kerk
getrouw bleef. Eccl. XLV

Zalig de mensch, dien God bereid zal
vinden, wanneer Hij hem rekening zal
komen vragen. Matth. XXIX.

De goddelijke voorzinnigheid beproeft
ons in dit leven door de pijnen en het
lijden om ons in het ander leven te sparen.
H. Lig.

Beminde kinderen, vaartwel, vergeet
mij niet in uwe gebeden en gij mijn zoon
wees mij indachtig aan het Altaar des
Heeren.

Heer verleen hem de eeuwige rust

300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d afl.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt