

Wie veel houdt van O. L. Heer moet niet bang
zijn voor dood of straf, oordeel of hel!
(Th. a Kempis)



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Fides DEPESSEMIER

Geboren te Everbeek de 12 october 1882 en er
overleden de 29 januari 1956.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Het lijden en de ziekelijkheden aanvaarden
met onderwerping aan Gods H. Wil voltrekt de
kroon die voor de Gelukzaligen in de Hemel
bereid is!
(H. Alfonsus)

Laat de profeet David wenen over zijn weer-
spannige zoon, die in opstand tegen zijn vader
het leven verloor; maar in het afsterven van
haar, die de dood bereidwillig aanvaardde en
in de Heer is ontslapen, voorzien van de gena-
demiddelen van de H. Kerk, hebben wij meer
redenen tot troost dan tot droefheid!

(H. Fr. v. Sales. - 29 januari; overlijdensdag)

Een goed kristen «beleeft» zijn geloof door
zijn dagelijks kruis te dragen, en door de groot-
ste gave, ontvangen uit Gods hand, het «leven»
aan zijn Schepper vrijwillig te offeren zoals O.L.
Heer deed, toen Hij zei op 't Kruis: «Vader, in
Uw handen beveel ik mijn Geest!» Dit is het
schoon voorbeeld dat «Fides», in alle eenvoud,
ons gegeven heeft. Moge de Heer dit voorbeeld
eeuwig belonen en onder ons overvloedige
vruchten doen voortbrengen.

Duurbare bloedverwanten en geburen, ik dank
U allen voor uw liefde en dienstbetoon. Moge
de Heer het U vergelden en U zegenen! Vaart-
wel en tot wederziens!

Gelukkig, die van kindsbeen af,

Maria heel haar leven gaf;

en, tot de laatste stonden,

bij Haar en haren Zoon alleen

de troost, in 's werelds droef geweest,

gezocht heeft, en gevonden! (G.G.)

HH. Harten van Jezus en Maria, Uw Rijk kome!