

Gelukkig en wijs de mensch, die in zijn leven zoo tracht te zijn, gelijk hij bij zijne dood wenscht gevonden te worden.

†

† Bid voor de Ziel van †

Zaliger

**Carolus - Alexander De Pever,**

Echtgenoot van

**Octavia Bruggemans,**

geboren te Schepdael, den 26 November 1898 en godvruchtig overleden te Ukkel, den 11 Mei 1931, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.

---

God zal den mensch loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens verdiensten behandelen.

De dood die hij zag naderen verschrikte hem niet, want die dood zou voor hem het einde der kwelling en het begin der eeuwige rust zijn. Job. 19.

Duurbare echtgenoot en kinderen, hebt hartelijk dank voor de liefderijke zorgen waarmee gij mij omringdet. Wilt niet langer meer weenen, want, ik vraag geen tranen, maar een gebed tot den Heer.

Gij, beminde bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons!  
300 d. afl.

**HIJ RUSTE ZACHT!**

De lijkdienst en begrafenis hebben plaats gehad op Woensdag 13 Mei 1931, om 9 1/2 uren.

---

Drukkesij -Van Lint, Schepdael.