

Mijn levenstijd is weggenomen en van mij weggevoerd gelijk de tent eens herders. Mijn leven is als door een wever afgesneden. *Is. XXXVIII, 12.*



BID VOOR DE ZIEL VAN

**MEVROUW**

**Mathilde-Pauline DE POORTER**

echtgenoot van

**Mijnheer ADOLF SANTENS**

*geboren te Berchem den 1 Februari 1888 en godvruchtig*

*overleden te Bevere-Aud. den 24 October 1929*

*voorzien van de HH. Sacramenten.*

---

Gelukkig de mensch die zijn vermaak vindt in de wet des Heeren, en die in zijn leven is, gelijk hij wil gevonden worden in het uur der dood. *Im. Ch.*

Op U, o Heer, heb ik gehoopt: in der eeuwigheid zal ik niet vreezen. *Ps. LXX.*

Pijnlijk is het verlies van deze die wij bemind hebben, maar hoe meer wij ze bemind hebben, hoe meer de zekerheid van haar geluk ons moet troosten.

Gij treurt nu duurzame echtgenoot, gij weent beminde kinderen: troost U toch, wij zijn christenen: te vroeg helaas heb ik U moeten verlaten — maar het is Gods wil. — Bemint en ondersteunt elkander, en de God van liefde en vrede zal met U zijn. Ik zal over U waken van uit den hemel, en gij vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot wederziens. —

*Zoet hart van Jesus weest mijne liefde.*

*(300 dag. afl.)*

**R. I. P.**

---

Druk. A. Van Neste-Stevens, Bevere.