

"Heer, neem uw dienaar op in uw woning  
en laat hem het heil vinden  
dat hij van uw barmhartigheid verwacht".

† Bid voor de zielerust van de Heer

## **GUSTAAF DE POORTERE**

echtgenoot van Mevrouw

## **ANNA DE MEULEMEESTER**

Oorlogsopgeëiste 1914-1918,

Vereremerkt met verscheidene Eretekens.

Lid van de kristen Bond der Gepensioneerden.

Geboren te Ronse, de 3 mei 1900 en godvruchtig  
overleden te Oudenaarde, op 31 december 1975,  
gesterkt door de heilige sacramenten der zieken.

---

"Kom hem te hulp, heiligen van God,  
kom hem tegemoet, engelen van de Heer,  
neem hem op  
en geleid hem voor het Aanschijn van de  
Allerhoogste".

Zo hebben we gebeden bij het overlijden van  
onze parochiaan, Gustaaf.

Gustaaf was 'n geliefkoosd en gemoedelijk man  
voor zijn huisgenoten, vrienden en geburen. Samen  
met zijn vrouw heeft hij hard gewerkt voor zijn  
gezin.

Met genoeg kon hij de laatste jaren opkijken  
naar wat hij samen met zijn gezin had opgebouwd.  
Hij hield van de natuur, van de planten en bloemen.  
Het was voor hem 'n grote vreugde de laatste levens-  
jaren nog 'n handje te kunnen toesteken in de serre.