

H. Hert van Jesus, bescherm België. 300 d. a



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Francies De Pooter

geboren te Hemelveerdegem den 6 September 1840
en aldaar overleden den 17 Juli 1914, voorzien
van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Hij was een ware leerling van Christus ; hij onderhield nauwkeurig de geboden Gods en schikte altijd zijn leven naar de zalige wet van Christus. — Wie den Heere vreest, dien zal geen kwaad overkomen, maar in de beproeving zal God hem bewaren, en van 't kwade bevrijden. Wie den Heere vreest, haat de wetten en de geboden niet ; maar hij heeft ze lief en is er aan gehecht. Daarom is hij standvastig en wijkt niet af van God en zijn gebod, in de beproevingen die hem overkomen. Eccli 33 12

Voor de menschen heeft hij de zalige leering van Christus onverschrokken en onversaagd, geloofd en beleden. Daarom zal Jezus hem ook, voor Zijnen hemelschen Vader, als zijnen leerling, belijden en erkennen, en tot hem zeggen : « Welaan, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest ; over veel zal ik u stellen, ga in tot de vreugde van uwen Heer. Mat. X 33 XXV 23

H. Maria, bevrijd ons van de pijnen der hel
loo d. afl.

R.

I.

P.

Druk. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen