

God heeft hem beproefd door het lijden, gelijk
het goud in den smeltoven. Sap. III

† Zalige gedachtenis †
van den Eerweerden Heer

Cyriel-Octaaf DE PORTEMONT

geboren te Erwetegem den 26 Juli 1887
priester gewijd te Gent den 17 Decemb. 1910
opvolgentlijk professor in 't kollegie te Audenaarde,
coadjutor te Ressegem, onderpastoor te Aygem en
overleden te Bergen-op-Zoom (Holland)
den 11 December 1918, versterkt door de H. A. Sacra-
menten. Lid der confrerie van de H. Barbara.

Eene gunst heb ik van mijne kinderjaren betracht
en den Heer afgesmeekt... Hij heeft mijn gebed
verhoord ! Ik ben priester tot in der eeuwigheid.

« De geur van uwen levenswandel verblijde Chris-
tus Kerk, zorg door uwe leering en voorbeeld het
huis van God, zijne familie, op te bouwen ! » P. R.

Die vermaning van de H. Kerk, op den dag der
Priesterwijding, bleef de afgestorvene steeds in-
dachtig zoowel in het uitoefenen van zijn heilig
ministerie, als in zijne naaste voorbereiding tot de
dood, trouwe naklank van zijn leven.

En ik hoorde eene stem uit den hemel, die tot
mij zeide : schrijf ; zalig zijn de dooden die in Heer
sterven. Van nu af reeds, zegt de Geest, zullen zij
rusten van hunnen arbeid ; want hunne werken
volgen hen. (Apoc. XIV)

O Maria, mijne Koningin, op U heb ik al mijn
betrouwen gesteld. (H. Joan Dam)

Een Priester vermenigvuldigd zoovele kronen,
als hij zielen voor God zal gewonnen hebben.

Vaartwel, beminde vader, zusters, bloedverwan-
ten en vrienden ; 't is al wel wat God schikt...
Moest ik kiezen, ik zou niets anders vragen dan
hetgeen God mij voorbeschikt... Hoe goed is Hij
toch voor mij geweest !... Weest mij indachtig in
uwe gebeden.

Sottegem, Eylenbosch & Dupon, Haegeman-Cousy