

Onze Vader, die in de hemelen zijt ... Uw wil geschiede.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mijnheer KAMIEL DE POTTER**

echtgenoot van

**Mevrouw MARIE-LOUISE LEEMAN**

geboren te Ste Maria-Lierde, den 25 Maart 1866. en er godvruchtig overleden den 7 Juli 1939. Versterkt door de H. H. Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.



Wij hadden hem allen zoo lief, omdat hij zo goed was en zoo minzaam. — Een deugdzaam leven is de weg naar een zachte dood en een goede dood is de deur van 't eeuwig leven. (H. Ambr.)

De rechtschapenheid, de stille eenvoud, de vrees des Heeren, het trouw volbrengen van al de plichten van zijn staat, waren de kostelijke eigenschappen van dezen kristelijken man en vader. (Job I, 1)

Hij aanvaarde met volle onderwerping en vurig geloof al hetgeen de Heer hem overzond en bewaarde den vrede in de beproeving. (Eccl. III, 4.)

Duurbare echtgenoote, heb dank voor uw liefde en zorgen; gelukkig hebben wij samen geleefd, gebeden en gewerkt;

Lieve kinderen, mijn vreugde en mijn troost, blijft uwe waakzame moeder voldoening geven zooals gij; het voor mij deed

Vaartwel, duurzame echtgenoote, lieve kinderen en familieleden, bidt voor mij. Ik had zoo graag nog wat met u allen gebleven: Gods wil geschiede ... daarboven zal ik den Heer smeecken, dat Hij u niet verlate.

Jezus, Maria, Jozef! 7 j. en 7 quadr.

Goedertieren Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
300 d.

---

Uitg. R. Suys, koster, Ste Maria-Lierde,