

O Maria, Moeder Gods; wanneer mijne lippen uwen heiligen naam niet meer konden aanroepen, dan sprak mijn hert tot U nog: "Ik groet U, Gij de hoop mijner ziel; ik groet U, Gij de toevlucht der zondaars, de bijstand der christenen, de zaligheid der gansche wereld.

H. Ephrem

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mevrouw

**MARIA-IRMA DE POTTER**

echtgenoot van

**Mijnheer RENÉ PETIT**

geboren te S. Goorix-Audenhove, den 18 Aug. 1884, en godvruchtig in den Heer ontslapen te te-Maria-Audenhove, den 17 Februari 1930, versterkt door de HH-Sakramenten.

Zij was lid der Congregatie van de Christene Vrouwen en den Wekelijkschen Kruisweg

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid, want ik heb zijne wegen bewaard en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest, Ps. XVII, 21-22.

Irma was eene voorbeeldige echtgenoot van een teedere moeder, daarom zal haar aandenken in zegening blijven bij allen die haar gekend en bemind hebben.

H. Gregorius Naz.

Duurbare echtgenoot, ween niet gelijk deze die geene hoop hebben, troost u in den Heer. Ik had zoo geerne aan uwe zijde gebleven om nog lang onze kinderen te bewaken en in de deugd op te leiden, maar de Heer, heeft er anders over beschikt; zijr. H. Wil geschiede!

Lieve kinderen, mijn hert en mijn leven, weest de steun van vader, troost en eert hem al de dagen zijns levens. Stelt uw betrouwen op God den Beschermder der Weezen. En gij ook beminde broeders en bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden en communiën.

H. Hert van Jezus. Ik heb betrouwen op U 300 d.

Sottegem, druk. "De Beiaard", Haegeman-Cousy.