

Gelukkig zijn zij die in den Heer sterven.
Apoc. XXV, 13.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS DE POTTER

Echtgenoot van

MEVROUW MARIA COLETA ROELAND

Lid van de Gilde van 't H. Kruis en van de Confrerie
van de H. Barbara.

geboren te Sint Goorix-Audenhove, den 17 Juni 1861
en aldaar godvruchtig overleden den 14 Aug. 1932,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De rechtvaardige sterft gerust; want zijne dood
is de verlossing van het tegenwoordig en de in-
gang van een beter leven. Prov. X.

Godvreezendheid verheugt het hert en geeft ge-
noegen en vrede des herten. Deze mensch toonde
ons in zijn leven de ware wijsheid, omdat hij van
niemand kwaad sprak en wel overwoog wat hij van
anderen mededeelde. Hij wandelde op den weg van
gerechtigheid en heeft zijnen goddelijken Meester
gevolgd op zijnen lijdensweg. Daarom zal hij ge-
nade vinden bij den Heer en onder het getal zijner
vrome dienaren gerekend worden.

In uwe handen beveel ik mijnen geest, o God van
bermhertigheid. O Maria! Moeder van mijnen Zalig-
maker, mijn betrouwen op U is de verzekering mij-
ner zaligheid. H. Alph. Lig.

Duurbare echtgenoot, ik verlaat u voor een beter
leven en gij mijne kinderen, de kroon van mijn zoo
werkzaam leven, eert en bemint uwe moeder al de
dagen van haar leven. Eens komt de dag dat een
eeuwig geluk ons allen weer vereenigt, om nooit
meer te scheiden.

Mijn Jezus, bermhertigheid.

100 d. afl.

Sottégem, druk. Haegeman-Colsy.