

De wonde die Gij ons slaat, o God, is zeer diep ;
doch hetgeen ons troost is, dat Gij onze Vader zijt.
H. AUG.



Hij was oprecht, vreesde God, sloot zijn hart niet
voor den arme, en week af van het kwaad ; daarom is
zijne gedachtenis in zegen. JOB. ECCL

Hij heeft met volle onderwerping de langdurige
kwellingen zijner ziekte verdragen ; daarom zal God
hem bij zijne uitverkorenen rekenen.

Hoe troostelijk te sterven als men eene standvastige
godsvrucht gevoed heeft tot het H. Hert van Hem,
die ons zal oordeelen. GEL. M. MARG

De heer DE PRAETERE was een bekwaam, ijverig
en plichtbetrachtend schoolman, die het vertrouwen
van ouders en overheden ten volle waardig was.

Zijn al te vroegtijdig afsterven, door iedereen be-
treurd, is dan ook een zware slag voor de hoogere
belangen van het onderwijs in deze gemeente.

Troost U dan, *teergeliefde vader, beminde broe-
ders, zusters en bloedverwanten*, in den Hemel waar
ik U verwacht, zal ik U beminnen zooals ik U zoo
vurig bemind heb op de aarde.

Mijn duurzaam kind, ik verlangde mij nog menige
jaren aan U toe te wijden ; de Heer heeft er anders
over beschikt.. Ik beveel U aan God en zijne genade.
Wilt mij allen in uwe gebeden indachtig zijn

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U !
300 dagen afaat

R. I. P.