

Geloofd zij Jesus Christus. ! Amen.



BID GOED VOOR DE ZIEL

VAN

PETRUS DERMAUT

ECHTGENOOT, VAN

Marie Justine Verbeke

geboren te Bevere

den 25 Oktober 1833 en aldaar godvruchtig overleden

den 8 Juni 1913,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



De ouderdom is eene eerekroon, op den weg der deugd te vinden. — U hoed God de eer des ouderdoms gegeven. (PROV. XVI 31.)

Bewaart u in de vrees des Heeren ook in uwe hooge jaren, want zij verblijdt het hart; zij verschaft vreugde en een lang leven; alwie den Heer vreest zal op zijnen sterfdag gezegend worden. (ECCL. I - 12.)

De dood heeft een einde gesteld aan den strijd tusschen het lichaam en zijne smarten.... Het uur der belooning is gekomen, de arbeider heeft zijne taak volbracht, zijn dag is ten einde, de dood leidt hem ter ruste. H. EPHREM.

Bemide Echtgenooten en Kinderen, wilt niet weenen over mijn afsterven, maar komt mij ter hulp door uwe gebeden, uwe goede werken en uwe H. Comuniën en eenmaal zien wij elkander weder in de vreugde des Heeren.

Heilig Hert van Jesus, bescherm ons Belgenland. (300 dagen afl.)

Bermhertige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust. (300 dagen afl.)

R. I. P.

.....
Druk. Wed. C. Wattyn-Rohaert