

Het is zacht te sterven, als men wel geleefd heeft.

H. Alph.



## BID VOOR DE ZIEL

van

### ROSALIA DERNAUCOURT

weduwe van

### Francies De Smet-Van Damme

geboren te St-Maria-Lierde, den 15 October 1833  
en godvruchtig te St-Maria-Audenhove overleden  
den 24 November 1916.

voorzien van de HH. Sakramenten.



Rosalie was eene teedere moeder, zacht en ootmoedig van herte. Zij besteedde haren tijd en haar werk tot geestelijke en tijdelijke opvoedinge harer kinderen, ze heeft ze allen in de vreeze des Heeren geleid en hen in alles 't goede voorbeeld gegeven

Hare gedachtenis zal in zegen blijven, want haar leven is eene aaneenschakeling geweest van christene deugden, hare verdiensten bij God zullen groot wezen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, God roept mij tot zijne gelukzaligheid, hebt allen dank voor uwe teedere zorgen mij in mijne oude dagen verleend, God zal 't u loonen, bewandelt voort den weg der deugd en dan zullen wij ons wedervinden in den Hemel. Vaartwel, en bidt voor mijne onsterfelijke ziel.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil!

300 dagen aflaat

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 q. aflaat)

---

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.