

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.



Zalige gedachtenis van Mijnheer
François Dernicourt

echtgenoot van Mevrouw

SILVIE LEFEBVRE

*geboren te Oprakel, den 19 November 1853 en
aldaar overleden den 20 Juli 1909.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Deze man was godvruchtig voorzichtig, ootmoedig, zuiver van hert en heeft zijn leven in de deugd doorgebracht.

Ik heb met kloekmoedigheid droeve nachten en smartvolle dagen doorgebracht.

Waarom was mijne kwaal ongeneesbaar? omdat Gij o Heer, gehandeld heb volgens uwen wil.

Ook was zijne dood getrouwe weerklank van zijn leven, kostbaar in de oogen van God. Zijne kinderen zegenende ontsliep hij in den Heer met eene voorbeeldige onderwerping aan zijnen heiligen wil en een kinderlijk betrouwen in Maria.

Vaarwel beminde echtgenoot en lieve kinderen troost u, scheidt de dood ons zoo onverwachts onze liefde zal toch niet sterven onthoudt mijne laatste verzuchtingen en bidt voor mij; eert en bemint uwe moeder; blijft braaf en deugdzaam dan zullen wij eens in d'eeuwigheid vereenigd zijn.

De akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren en 7 quad. afl.)

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel