

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist DERNICOURT

geboren te Oprakel, den 19 November 1860 en
aldaar schielijk overleden, den 28 October 1919.

*Hij was lid van het
Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.*

Zij sterven niet een onvoorziene dood, die de
gedachte van de dood altijd voor oogen hebben.
H. Anselm.

Beroem U niet op den dag van morgen want gij
weet niet wat hij U brengen zal. — Daarom weest
bereid, want op het uur dat gij het minst vreest,
zal de Zoon des menschen komen

Prov. — Matth. 24.

Droevige nachten heb ik geteld en smartvolle
dagen overgebracht doch de naam des Heeren zij
gebeneccij. Job. VII.

Dierbare Broeder en Zuster, Bloedverwanten en
Vrienden, lang en veel heb ik geleden op deze
wereld, ik ga naar den hemel waar geen lijden geen
droefheid zal zijn.

Ik vraag U maar eene zaak bidt voor mij opdat
de goede God mij weldra de eeuwige rust verleene.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

H. Franciscus-Xaverius, bid voor hem.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove