

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS I AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**PETRUS DERNICOURT**

ZOON VAN

**Benedictus en van Elisabeth Delepelaire**

geboren te Oprakel, den 27 Maart 1867 en aldaar  
godvruchtig overleden den 19 Maart 1922.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden*

De rechtveerdige sterft gerust. Zijne dood is het  
einde van zijnen arbeid en het begin van een beter  
leven. H. Bern.

Hij heeft zijne kwellingen en ongemakken met  
verduldigheid verdragen en den dag des Heeren  
met vertrouwen afgewacht, als de belooning van  
zijne deugden en goede werken. En als de dood  
kwam aankloppen behield hij zijn vertrouwen op  
God en ontsliep zachtjes in den Heer.

Vaartwel, beminde Broeders en Zusters, mijn  
ballingschap is geëindigd, wij zullen in den hemel  
malkander wederzien... Bidt voor mij... voor den  
troon des Heeren zal ik u in lachtig zijn.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminne. (300 d'ajl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. W<sup>e</sup> Van Nieuwenhove,