

Heer, uwe uitspraken heb ik in mijn hart geborgen, om niet tegen U te zondigen. Ps CXVIII, 11



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Petrus Josephus DE RO

weduwnaar van

Theresia Juliana DE BREMAEKER

KOSTER TE SINT - MARTENS - BODEGHEM

geboren te Herffelingen den 21 Februari 1836 en overleden te Sint-Martens-Bodeghem den 26 Maart 1912, na eene lange en pijnlijke ziekte, voorzien van de HH. Sacramenten der sterfenden.



Hetgeen mij vertroost, is dat ik mij, te midden mijner ellenden, altijd onderworpen heb aan Gods heiligen wil.

Job VI.

Ik heb den Heer door mijne zangen geloofd.

P. LXX.

O Heer, de luister van uw huis heb ik bemind.

De versiering van uw beeld, O goede Moeder Maria, baarde aan mijn hart eene zoete vreugde. Nog eene zaak vraag ik van U : laat mij nu voor eeuwig in den schoonen hemel wonen.

Duurbare bloedverwanten en vrienden, weest mij indachtig in uwe gebeden, in de H. Mis en het toepassen der aflaten.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.

St-Mertens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek.