

Vrees den Heer al de dagen uws levens, en op
het uiterste zal uwe ziel vol betrouwen zijn.
Spreuken XXXIII. 17.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

JAN-BAPTIST DE ROE

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

MELANIE PRIEUX

geboren te Nederbrakel, den 15 November 1837 en
aldaar overleden den 15 Februari 1930.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

De hand des Heeren heeft hem versterkt tot in
zijnzen hoogen ouderdom, want hij bleef gedurig
en standvastig in de vrees des Heeren; hij diende
God al de dagen zijns levens; hij was voorbeeldig
in woorden, in omgang met de menschen in liefde
en getrouwheid, daarom zal hij gezegend worden
in alle eeuwigheid. Tob. XV.

Gelukkig de man die den raad der goddeloozen
niet heeft gevolgd, die op den weg der zondaren
niet heeft gestaan.... maar wiens wil aan de wet
des Heeren vastgekleefd is. Ps. I.

Heer ik heb mijn betrouwen gesteld op uwe
barmhartigheid; mijn hart zal opspringen van
vreugde wegens het geluk dat gij mij zult bezor-
gen. Ik zal den Heer loven om de weldaden
waarmede hij mij heeft overladen. Ps. XII. 6.

Duurbare Kinderen en Bloedverwanten, ik dank u
voor de liefde en zorgen waarmede gij mij omringd
hebt. De Heer zal ze honderdvoudig vergelden.

Mijn Jezus, Bermhertigheid. (100 dag. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert