

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VIRGINIA DE ROE

weduwe van Mijnheer

Vitalis VAN WAEYENBERGE

LID VAN DEN DERDEN REGEL VAN DEN H. FRANCISCUS
VAN ASSISEN.

geboren te Nederbrakel, den 5 Maart 1829 en aldaar
overleden, den 13 Mei 1910.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.



Weest waakzaam en neerstig in den dienst Gods
en denkt dikwijls: Waarom zijt gij hier gekomen.
(Navolging Christi.)

Zalig die dienaars welke de Heer, wanneer Hij
komt, zal wakende vinden. *H. Lucas XII. 14.*

Zij was eene vrouw vurig van geloof vol van
deugden en waakzaamheid. *Prov. XXXI.*

Zij wandelde in de eenvoudigheid des herten en
hare inzichten waren onberispelijk. *Ps. 100.*

Vaarwel, beminde Kinders en Bloedverwanten.
De goede verkleefdheid heeft ons steeds vereenigd
en gij hebt mij troost en bijstand verleend. Ik betuig
u mijnen dank en bid God om zegening voor u. Blijft
allen tot elkander zeer verkleefd en vereenigd in de
ware christelijke gevoelens en de ware vrede zal
onder u heerschen. Onthoudt mijne goede lessen en
weest mij indachtig in uwe gebede. 1.

Mijn Jesus bermhertigheid. *(100 dag. aflaat.)*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt,