

Gelukkig de dooden die in den Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van d'Heer

-AUGUSTINUS DE ROECK-

weduwnaar van

LUDOVICA CARNEWAL

Geboren te Steenhuize, den 2 Augustus 1830 en
aldaar godvruchtig overleden

den 11 Februari 1918, versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus.

De dood spaart niemand en alle menschelijke pogingen zijn tegen haar vruchteloos. (Spr. II). Zij komt op het onverwachts, spaart noch jong noch oud en wijkt voor niemand.

Vele beproevingen heeft hij onderstaan, veel lijdens, volle dagen en slaaplooze nachten heeft hij doorgebracht, maar hij verdroeg alles met volle overgeving aan Gods wil, nooit klagende en zich troostende met Gods woord.

Gelukkig de mensch die de beproevingen met verduldigheid verdraagt, want na de beproeving zal hij de kroon des hemels ontvangen.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen, Bloedverwanten en Vrienden, ik verlaat eene aarde van ellenden voor een rijk van vrede. Weent niet maar bidt dagelijks weest goed van gedrag, helpt en bemind elkander in de liefde Gods, niet voor eenigen tijd maar tot het einde uws levens.

Mijn Jesus Bermhertigheid. 300 dag. afl.

R. I. P.

Druk. De Keyser en Schautteet Sottegem.