

Heer Jezus. wees uw dienaar genadig, en schenk hem de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL

van

EDUARD DE ROECK

echtgenoot van

Maria Valentina Verstraeten

geboren te Melsele, den 9 Maart . . . 1903,
bij werkongeval overleden te Hoboken
den 30 November 1928.



Daar is geen plaats of tijd, op dewelke gij niet kunt sterven. Gelijk de schaduw het lichaam volgt, zoo volgt u overal de dood met hare zeis, gereed om den draad van uw leven af te maaien. — Wees dus altijd gereed. Het leven der ware christenen is gelukkig een onverpoosde voorbereiding tot den dood.

In alle voorvallen van het leven, moeten wij ons betrouwen stellen op de Goddelijke Voorzienigheid. God is de beste der Vaders, en zelfs wanneer Hij zijne vrienden schijnt te vergeten of te verlaten, beoogt Hij hun eeuwig geluk. Zeggen wij dan in al onze beproevingen met christen overtuiging; « alles goed wat God ons doet » en « 't zijn al Gods werken ».

Mijn beminde Echtgenoot. ik weet het, door mijn dood zijt gij in diepen rouw gedompeld. Ik had u hartelijk lief en gij waart mij zoo innig genegen. Maar troost u en wil niet weeren; ons afscheid zal niet eeuwig duren. Leef en zorg voor ons kind, opdat wij eeuwig vereenigd zouden zijn in den hemel.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden, bidt voor mij bijzonderlijk in de H. Mis en wanneer gij ter H. Tafel nadert. Vaarwel, tot wederziens in hemelsch Vaderhuis.

R. I. P.

Drukh. Meirsmān, Cruybeke.