

Heer, uw H. Wil en niet de onze geschiede !



TROOSTEND AANDENKEN

aan

GEORGES DE ROECK

echtgenoot van

ANNA PETRUS

geboren te Sint Maria-Lierde, den 3 September 1910
en godvruchtig overleden te Aalst,

den 6 December 1941,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De Heer gaf, de Heer nam, Zijn H. Naam weze
gebenedijd. (Job. I - 21).

Goed is de Heer, en Hij versterkt op den dag der
verdrukking, en Hij kent degenen die op Hem betrou-
wen. Ik was tot groote ellende gekomen en ik bevond
mij in een zee van droefheid : alsdan richtte ik mijne
oogen tot U, o Heer, en zie : gelijk het goud in den
smeltkroes gezuiverd wordt, zoo ook hebt gij mijne ziel
door lijden en smarten teruggewonnen voor den schoo-
nen hemel.

Heer, heb medelijden met mij, want ik ben zwak. Red
mijne ziel en help mij door uwe barmhartigheid.

Ps. III, 1 - 2.

Duurbare Echtgenoot, wat een slag ! Hoe lastig U
alleen te laten in diepe droefheid, met ons lief kindeken.
Klein menschelijk verstand vindt geen oplossing, alleen
het geloof en vast vertrouwen op de Goddelijke Voor-
zienigheid brengen waren troost. Draag veel zorg van
ons kind, breng het op in eer en deugd. Bid veel voor
mij te zamen met mijn lieve moeder, zusters, familie en
kennissen.

H. Jozef, toonbeeld der werklieden, bid voor ons.

R. I. P.

Drukk. C. Melckebeke-D'Hollander, Sottegem