

Ik ben de Verrijzenis en het Leven : wie in Mij gelooft,
al sterft hij ook, zal lever.

Joan. XI 25.



Godvruchtig aandenken aan

Mejuffer

MARIA ROSALIA DE ROECK

lid van den Bond van het H. Hart
en van andere godsdienstige genootschappen,

geboren te Boom, den 1 Januari 1863
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 14 April 1941,

gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk,

De dood heeft haar niet verrast. Zij had God en de dood voor oogen. — Zij verlangde te sterven om met Jezus vereenigd te zijn. — Haar diep geloof was hare sterkte gedurende hare ziekte.

Armen wist zij te helpen, goede werken edelmoedig te steunen, eigen leed aanvaardde zij om God, geduldig en christelijk.

In Christus onzen Heer straalt ons de hoop tegen eener zalige verrijzenis; zoodat zij die treuren over hun stervenslot, getroost worden door de belofte der toekomstige onsterfelijkheid. Want, o Heer, het leven wordt aan uw geloovigen niet ontnomen, het wordt slechts veranderd, en terwijl het huis hunner aardsche ballingschap in puin valt, wordt er in den hemel een eeuwige woonst bereid.

Prefatie der mis.

Lieve Broeder en Bloedverwanten, troost u; hier in den Hemel verblijf ik bij mijnen God, in Hem bemin ik U — ik heb U ook op aarde liefgehad als eene moeder — blijf dan ook voor mij bidden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Druk Olbrechts, Boom.

G. Luyckx, aannemer van begrafenissen, Boom.